



Informatie omtrent komende ritten, ritverslagen, weetjes, etc... voor en over ons wielertoeristengroepje...

Hallo fietsmakers,

Welkom bij de eerste uitgave van "De Kroem Foerce", hét communicatiemedium dat je vanaf nu regelmatig op de hoogte houdt van de komende ritten, weetjes, ritverslagen, enz... voor en over ons wielertoeristengroepje.

We rijden nu toch al een paar jaar regelmatig samen, dus kunnen we het net zo goed een beetje "officialiseren", tenzij jullie zeggen: "Jehan, cut the crap", en dan is het de eerste en ook ineens de laatste editie geweest ☺

## Wie zijn we...?

?

Eddy ' **The Eagle** ' – *alias* Robby Daenen, 37 jaar

Beschrijft respectievelijk zijn eigen plus- en minpunten als "*recht door en licht bergaf*" en "*band vervangen*", al heeft hij natuurlijk veel meer in zijn mars...



Frank ' **De Bouwer** ' – *alias* Robby Dignef, 30 jaar

De '*Benjamin*' van de groep.

Pluspunten: klimwerk

Minpunten: wil absoluut tijdens de ritten zijn vogelkennis delen met de groep



Jehan ' **Diesel** ' – *alias* Gunther Lindekens, 34 jaar

Komt langzaam op gang in de eerste kilometers, maar eens op gang...

Pluspunten: kan wel een band vervangen ☺

Minpunten: trage starter

## Programma

Nu zondag 29/07 organiseert het nu reeds legendarische **café De Key** opnieuw de **Key Classic**. Een rit over glooiende wegen richting 'voor'Ardennen, met een aantal pittige kuitenbijters in het verschiet.

Als de organisatie dezelfde voorzieningen treft als vorig jaar is het zeker en vast nuttig om genoeg drank mee te nemen, want er was slechts 1 bevoorrading op de 110km, en die lag al na een goede 35km. Verder was het zéér moeilijk om op het parcours ook maar iets te vinden wat op een winkel trok.

Bedoeling is dat we voor de 110km gaan; afspraak om 8u30 aan **café De Key**.  
Op die manier zijn we op een schappelijk uur terug en kunnen we nog een bokske drinken achteraf ☺

Noteer ook al zeker en vast 18 of 19 augustus in je agenda, want dan is er de **Vannitsen Classic** !!! Dit jaar zou het erin moeten zitten om de 135km aan te vatten...



## WILLY VANNITSEN CLASSIC

Start  
Hotelschool, Kasteeldomein Terbiest, Sint-Truiden



Zuid-Limburgse Wielertoeristenclub

## Ritverslag Ti'-Light Classic

Zaterdag 21/07 was het zover: de **Ti' Light Classic 2007**.

Stond reeds enige tijd op het verlanglijstje, maar altijd wel weer iets tussen gekomen. Dit jaar dus niet...



De Ti Light Classic wordt beschouwd als één van de best georganiseerde ritten, en dat was al onmiddellijk te merken: vlotte aanduiding tot aan de start (reeds vanaf de ring van Tienen), parkeerwachters, fietsparking, enz...

Eddy was niet zo zeker over zijn 'goede benen'; hij had een kort nachtje achter de rug omwille van zijn andere hobby...

Jehan had ook niet zo'n goede vorm te pakken; dat lag waarschijnlijk aan de Duvelkes van de dag voordien (zijn andere hobby).

Maar ok, wat moet dat moet, en dus werd alle moed bij elkaar geschraapt en toch maar op pad vertrokken.

De eerste km's gingen slechts gestaag vooruit. De wind blies vol in het nadeel en eens voorbij Landen dan weet je wel wat voor een parcours je voorgeschoteld krijgt.

De eerste helling was de **Landense Berg** (1,8km lang; 3% gemiddeld). Niet echt steil dus, maar op dat moment, met de wind op kop, en zo vroeg op het parcours (ik ben een Diesel hé) toch al even afzien.

Vandaar ging het naar de **Côte de Grand Hallet** (1km lang; 4% gemiddeld). Aangezien we nu reeds wat opgewarmd waren ging dit klimmetje al héél wat beter. We kwamen er beiden wat door en konden zelfs aanpikken bij een groepje uit Aarschot en dit tot de eerste bevoorrading.

Na de eerste bevoorrading was het gebrek aan slaap (Eddy) en de Duvel (Jehan) verteerd en was het vlotjes doorpeddelen naar de tweede bevoorrading, al fluitend eventjes over de **Côte de Héron** (1,3km lang; 4% gemiddeld).

Na de tweede bevoorrading wachtte er nog enkel de **Elsberg** (1km lang; 3% gemiddeld) waarop we beiden nog eens alles konden geven om dan uiteindelijk tegen een goed tempo naar de Finish te rijden.

Zeer mooie rit, die uitnodigt om volgend jaar de 135km te rijden.

De organisatie kon maar liefst rekenen op 1752 deelnemers !!!!

That's all folks voor deze eerste editie... Jullie laten maar weten wat jullie ervan vinden (alle suggesties, commentaar, ideetjes, enz... zijn welkom). En misschien tot de volgende editie !!!

Greets,

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is cursive and reads 'Jehan'.